

VRIJDAG, DEN

9^{den} OCTOBER.

Surinaamsche Courant.

PARAMARIBO.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 7 October 1840

Alzo de navolgende personen zich bij requête aan Zijne Excellentie den Heer Gouverneur Generaal hebben gewend, met verzoek om Brieven van Manumissie, te verleenen aan de na volgende Slaven, als:

1. P. RINGELING, voor de Slavin Margaretha en hare Kinderen Clans en Constantijn; hem in eigendom toebehoorende.

2. D. J. LOTH, als Straatvoogd over en voor de Slavin Sarah en hare Kinderen Gerarda Wilhelmina Josephina Louisa en Helena Marianna; bekend staande ten name van G. M. LECKIE.

3. T. SEVENOAKS, voor het Slavenkind Dantje; hem in eigendom toebehoorende. — En

4. J. J. LEJSNER, als Executeur in den Boedel van wijle de Weduwe MUNNIKUIJZEN geboren RIETSTAP, voor de Slavianen Jella en Antoinetta; aan gemelden Boedel toebehoorende.

Zoo is het, dat al degenen, welke verweenen mogten eenige redenen te hebben, zich hiertegen te verzetten, worden opgeroepen om binnen den tijd van drie weken na de dagteekening dezer, van hun verneemd regt of pretentie ter Gouvernements Secretarij aantekening te doen; zullende na verloop van dien tijd, de verzochte Brieven van Manumissie verleend worden.

De Gouvernements Secretaris,
G. S. DE VEER.

Mengelingen.

Ongedachte Redding.

(VERVOLG EN SLOT VAN NO. 80.)

Bij deze woorden, stoot Alexiewna met rood gewende oogen uit het naistokabinet, en wierp zich, aan de zijde van Simonowitsch, voor de voeten van den Keizer. Hare moeder volgde Zeer hoffelijk reikende Majesteit de Dames de hand om op te staan, en keerde zich toen tot de Gravinne moeder, met de woorden: »om de herhaling van zulk eene jeugdige onbesonnenheid, als waaraan Mijnheer zich gisteren heeft schuldig gemaakt, in 't vervolg te voorkomen, zal 't wel het beste zijn, moeder, dat wij aan 't vrijen der kinderen heden nog een einde maken... door de voltrekking van hun huwelijk!»

»Uwe wil, hoogmagtig Heer, is ook de mijne,» hernam de oude Gravin, waarop Peter de handen der verloofden in 't kander legde, hen noodigde, om zich gelukkig in zijn huiskapel te trouwen, en

den jongen Vorst, onder velerlei vermaningen, tot Overste benoemde van een nieuw opgericht regiment, aan de Turksche grenzen, tevens met last; om, na den afloop der huwelijksplegtigheid, dadelijk met zijne vrouw de reize derwaarts aan te nemen.

Nieuwe dank betuigingen en tranen volgden op deze genadige beschikkingen des Keizers, die zich vervolgens tot Langkoi keerde, en ten, uit aanmerking van zijn dapper bedrijf bij Pullawa, van zijne braafheid en dienstrouw, tot Kapitein zijner lijfwacht, in de plaats van den Overste Vorst Simonowitsch, verheef. Op dat nu alles tranen van vrede en dankbaarheid opschreef rondom den Caar, ion schoten ook de oogen van den grijsen krijgsman vol. »Lang leve mijn Heer en Keizer!» stamelde hij nauwelijks hoorbaar, en volgde nu het bruidspaar naar de keizerlijke huiskapel, waar Alexiewna's en Simonowitsch's verhoud door den zegen der kerk bevestigd en geheiligd werd.

Een Natuurlijk Wonder.

Op het kantoor van een thans overleden Collecteur der loterij, te Berlijn, meldde zich, eenige jaren geleden, meermalen en telkens na den afloop van de trekkingen, eene arme, hoog bejaarde doch zindelijk gekleede vrouw aan, met de bescheiden vraag of zij niets gewonnen had?

Op de wederkerige vraag, die men haar de eerste maal deed, welk nummer zij had, antwoordde zij: »ik heb geen nummer,» en toen de boekhouder haar nu aan het verstand zocht te brengen, dat zij niets ingelegd hebbende, ook niets trekken kon, hernam zij op den gemoedelijken toon van het geloovigst vertrouwen: »waarom niet, wanneer het Gods wil is? Hem is niets onmogelijk.» En vol van die overtuiging, herhaalde zij van tijd tot tijd, haar bezoek en hare vraag:

In het begin lachten de boekhouder en de klerk om de wonderlijke oude vrouw; in het eind evenwel, begon het die beide knapen, die het reeds volhandig genoeg hadden, schromelijk te vervelen, om haar zoo telkens te woord te staan, en men verzocht haar dus, in allen ernst en met een barsch gezigt, om haar lastig vragen te staken; doch zij antwoordde, thans op wat stoutler toon: »het vragen staat ieder vrij, en daar ik toch eenmaal wat hoop te winnen, zullen de Heeren het mij ten goede houden, dat ik mijn kort bezoek ter gelegener tijd herhaal.»

Op zekeren dag was de Collecteur zelf op 't kantoor. Oorgetuige van zulk eene teregtwijzing en van zulk een antwoord, liet hij zich, toen het vrouwtje weg was, eenige nader opheldering geven, omtrent de oorszaak van het geschil, en het zonderling geval werd hem medegedeeld, met de aanmerking, dat de oude vrouw niet wel bij 't hoofd was.

't Moedertje verscheen prompt weder na de eerstvolgende trekking; daar men

haar thans reeds persoonlijk kende, vroeg men niet meer naar haar nummer, maar hoorde zij slechts het gewone eenvoudige: »neen.» Ditmaal, echter, moest zij haren naam en hare woonplaats opgeven.

Toen zij daarop, na de trekking van de laatste klasse, als naar gewoonte weder op 't kantoor verscheen, kloek haar, op de oude vraag of zij niets gewonnen had, op eens... o wonder!... een luid: »ja wel!» in het oor; meteen begon de boekhouder een aantal gouden en zilveren muntspecien uit te tellen, en nootigde haar toen, om het gewonnen geld op te strijken. De som bedroeg over de twee honderd daalders.

In het eerste oogenblik, scheen de goede oude vrouw toch enigzins onthutst, verrast, bedrommeld, toen zij echter zag, dat het ernst was, herstelde zij zich dra. »Nu, ziet gij wel, Mijnheer,» sprak zij met gevouwen handen tot den boekhouder, en sloeg het verhelderd oog ten Hemel, »ik heb 't u wel gezegd: »wanneer God wil: Hem is niets onmogelijk.»

— »Juist!» hernam de aafwezige collecteur met de woorden van den bijbel: »Vrouw, nu geloof heeft u behouden!»

Deze oogenschoonlijk zoo wonderbare geschiedenis had zich zeer natuurlijk toegedragen. Toen de Collecteur, die geen sijnelaar maar een braaf, welkenen, echt godsdienstig man was, de toedragt van de zaak vernomen had, droeg hij den boekhouder den last op, om naar den naam en de woonplaats der geloofgetroude te vragen. Daarvan onderrigt, deed hij nu verder onderzoek naar hare omstandigheden en betrekkingen, en vernam van goderhand, dat zij, eertijds de vrouw van een schrijver in vrij goeden doen, steeds onbesproken was geweest in handel en wandel; dat zij echter, door den dood van haren man, en door velerlei overdiende rampen aan lager wal, en vervolgens door eene verlanning van de regterhand, nu reeds sedert eenige jaren tot het verrigten van allen vrouwelijken arbeid buiten staat was geraakt. Ondanks den voorbedelijken ijver, dien zij altijd getoond had, had zij nu niets meer kunnen verdienen, en was zij tot de diepste armoede vervallen, zoodat zij ook door de Stad-armen-Directie, uit aanmerking van haren hulplozen toestand, met eene kleine bedeeseling ondersteund werd.

Zoodra hare behoeftigheid en rechtschapenheid hem genoegzaam bewezen schenen, nam hij een vierde lot in de loopende loterij, beval, dat men het ter zijde zou leggen, om voor zijne eigen relaxing te worden gespeeld, doch dat men 't zou inschrijven op naam van de oude vrouw. Viel er een prijs op, dan was het voor haar, kwam het met een niet uit, dan zou hij het verlies dragen. De denarender Geluksgodes, de vreesjengens, grepen, te gelijk met het gekozen nummer, een prijs van duizend daalders uit de wentlen te bus, en het vierde gedeelte van de som werd, onder de gewone lotijng, het vrome moedertje ter hand gesteld.

Vreugdetrangen glinsterden in het matto

